

KLASOS (uttal: Klaasos)

År 1765 förvärvade **Henric Henriksson Östberg**, född 1732 i Brahestad, och hans hustru Maria Eriksdotter Berg, född 1729 i Vasa, hälften av Bäckes hemman nr 5 i Singsby. Henric titulerades som "förra stadsfiskalen", en titel som han behöll livet ut, även efter att han blev bonde i Singsby. Hans tid som stadsfiskal i Brahestad hade varit kort. Han var dräng i Lappfjärd 1755-1758, flyttade till Brahestad 1759 inskriven som bleckplåtslagare och året därpå som stadsfiskal. 1764 flyttade han tillbaka till Tjock och inskrivs där som "förra stadsfiskalen i Brahestad" och likaså vid inflyttningen till Singsby 1765.

Henrics son Mats, f 1764 avyttrar sitt hemman 1806 till **Claes Jonasson Lax**, f 1774. Claes och hustrun Beata Maria Mickelsdotter Ström övertar hemmanet på Bäck. Denne Claes är upphovsmannen till gårdsnamnet Klasos.

Claes dotter Lovisa och hennes man Israel övertar hemmanet. Efter Israels död (1860) blir Lovisa och dottern sytningstagare till de nya ägarna Adolf Andersson och hustrun Maria Stina och dottern Sofia, från Böle.

Sofia gifte sig med Herman och dom fick nio barn före Herman dog 1882. Sofia gifte sig med sin dräng Isak, (från Koskö) efter några år och dom fick fem barn tillsammans. Sofia "Klasos Fia" dog som änka 1938, nästan 89 år gammal.

Ida(1887-1967), Sofia och Iskas dotter, och hennes man **Alfred Åkerman**(1892-1972) **var de sista bönderna på Klasos**. Med dem bodde Idas ogifta syster Edla (Klasos-Edla). Ida och Alfred var barnlösa och efter deras död sålde arvingarna(syskonbarn) hemmanet till kommunen. Klasos gård såldes, revs och återuppfördes på Klobbskat, Söderudden, av Anki Lindeman som hade huset som sommarbostad och restaurang.

Hemmanet planerades så småningom till bostadsområde och byggandet påbörjades 2002, då planerat för 35 ehh-tomter och 2 radhustomter. Namnen på vägarna på området namngavs av hembygdsforskargruppen i Singsby. Klasosvägen, Edlasgränd, Idasvägen, Alfredsgränden, Hästhagavägen.



Klasos